



Christina Ooijselaar (3{2^04+00/01})



vlnr: **Martha Baas** (3{3{2^04+00/01}), **Jan Baas** (1{3{2^04+00/01}), **Cornelis Jozef Baas** (4{3{2^04+00/01}),
Theodorus Baas, **Gerda Baas** (7{3{2^04+00/01}), **Afra Baas** (2{3{2^04+00/01}),
Christina Ooijselaar (3{2^04+00/01}), **Jopie Baas** (5{3{2^04+00/01}) en **Hans Baas** (6{3{2^04+00/01})



Wij vinden het leuk om op
ons

GOUDEN HUWELIJK
onder de vele blijken van
belangstelling ook die van
U te mogen aantreffen.

Hiervoor zeggen wij **U**,
mede namens onze
kinderen,

Hartelijk **DANK**.

D. Baas

C. Baas - Ooyevaar.

1979

Op zaterdag 16 juni a.s. hopen onze
geliefde ouders en grootouders

D. Baas

en

C. Baas - Ooyevaar

hun gouden huwelijksfeest te vieren.

Uit dankbaarheid zal om 14.00 uur een H. Mis
worden opgedragen in de parochiekerk van de
H. Jozef (Paterskerk), Oude Molenstraat 8 te Oss.

Dagadres: Hotel „de Korenbeurs”, Heuvel 12 te Oss.

Receptie: van 16.30 tot 17.30 uur.

Corr. adres: Postbus 456 Oss.

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen.

Oss, juni 1979

Mede namens mijn kinderen, klein- en achterkleinkind wil ik U dank zeggen voor het door U getoonde medeleven bij het overlijden van mijn dierbare echtgenoot en onze zorgzame pa en opa

Theodorus Baas

C. Baas - Ooijevaar

„De Annenborch”
Schoolstraat 27
5243 VD Rosmalen



In de gezegende leeftijd van 80 jaar overleed mijn lieve man, onze zorgzame vader, lieve grootvader en overgrootvader

THEODORUS BAAS

Hij was voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Rosmalen : Christina Baas - Ooijevaar

Berlicum : Jan en Fien
Oss : Afra en Harry

(Borneo) Kalimantan : Zr. Christine

Breugel : Joop en Bert

Huttvalley : Hans en Joke

Rosmalen : Gerda en Tinie

Kleinkinderen
Achterkleinkind

21 november 1987
„De Annenborch”, Schoolstraat 27
5243 VD Rosmalen

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen woensdag 25 november om 10.30 uur in de parochiekerk H. Lambertus te Rosmalen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Centrale Begraafplaats, aan de Oude Baan te Rosmalen.

Samenkomst om 10.15 uur in de kerk.

Voor zijn gedachtenis zal dinsdag 24 november om 19.00 uur in de kapel van „De Annenborch” een avondmis worden opgedragen.

Vader is opgebaard in de rouwkamer van het Carolus Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, bezoek aldaar van 18.00 - 19.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren alleen voor de uitvaartmis schriftelijk in de kerk.



Zij geloofde vast in eeuwig geluk. Dat moge haar deel zijn nu haar lichaam gestorven is. Met haar vertrouwend op Gods goedheid laten wij U weten dat onze lieve en zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

CHRISTINA OOIJEVAAR

weduwe van

Theodorus Baas

voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 85 jaar is overleden.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

25 december 1990
Verpleeghuis "Maria Oord", Rosmalen.
Corr. adres: [REDACTED]

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen zaterdag 29 december om 10.30 uur in de parochiekerk H. Bernadette te Rosmalen-Maliskamp, waarna de bijzetting zal plaatsvinden op de Centrale Begraafplaats aan de Oude Baan te Rosmalen.

Samenkomst om 10.00 uur aan de rouwkamer van "Maria Oord", waar nog gelegenheid is om afscheid van moeder te nemen.

Gelegenheid tot condoleren alleen schriftelijk.



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.

Ter herinnering aan

THEODORUS BAAS
echtgenoot van
Christina Ooijevaar

Geboren te Blokker op 16 juni 1907 en overleden te 's-Hertogenbosch, 21 november 1987.

Een onmisbaar teken dat iemand een goed mens is, is dat hij zijn vrouw en kinderen lief heeft. Werkelijk, wij hebben in hem een goede man en goede vader gehad. Want naast menselijke tekorten - wie heeft die niet! - was hij altijd genegen vrouw en kinderen, niet alleen met woorden maar vooral door daden te steunen en te helpen. En daarom bidden wij bij zijn heengaan; rust nu maar uit, je hebt de levensstrijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan.

Want moedig is hij altijd geweest, een moedig die gedragen werd door durf en ondernemingslust.

Als jonge man, met weinig begonnen, heeft hij maatschappelijk geprobeerd om er iets van te maken en daarin is hij geslaagd.

Hij leverde aan zichzelf 't bewijs dat hij wat aan kon; en deed dit niet enkel tot voldoening van zich zelf, maar zeker ook in grote maten voor z'n vrouw en kinderen; waarbij hij hulp aan z'n medemens niet vergat.

Zijn moed en doorzetting werden wellicht nog zichtbaarder toen hij 24 jaar geleden ge-

troffen werd door een handicap, waardoor hij zich heel zijn verdere leven niet meer in woorden verstaanbaar kon maken. Dit moet voor hem des te pijnlijker zijn aangekomen omdat hij een echte prater was, een gezelschapsmens. Toch trok hij zich niet terug door deze handicap maar trachtte op allerlei wijzen met anderen in contact te blijven. Dit kruis heeft hij grandioos gedragen; hij bleef de opgeruimde, opgewekte man die z'n gebrek van de positieve kant opnam en daardoor zijn diepste wezens trek liet zien: dat hij in staat was heel wat aan te kunnen; en daarom mogen we zeggen: je hebt je levensstrijd gestreden en je hebt 't als een moedig man gedaan. Want er is moed voor nodig om boven je handicap uit te groeien om je door zo'n groot gemis niet aan de kant te laten zetten. Voor moeder, - zorgzaam als ze voor vader was, - was zijn handicap een steeds terugkerend pijnlijk ervaren; immers als je van iemand houdt, wens je hem geen gebrek of gemis toe.

Voor vader waren z'n kleinkinderen erg belangrijk en hij was bij hen erg gezien.

Nu z'n levensstrijd ten einde is, wensen wij hem de rust en de vreugde toe in 't huis van de Vader van alle mensen, waarin hij zo diep geloofde.

Voor Uw blijk van medeleven na het overlijden en bij de begrafenis betoond, zeggen wij U hartelijk dank.

De familie.

Een dierbare herinnering aan

CHRISTINA OOIJEVAAR

weduwe van

Theodorus Baas

Geboren te Nibbixwoud op
2 juli 1905.

Overleden te Rosmalen op
25 december 1990.

Een beetje.

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.
Je zegt: "Ik ben wat moe",
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe ...*

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden en bij de begrafenis betoond, zeggen wij U onze oprechte dank.

de Familie.

